

## 5 Harry [1]

In hen in wie de lelie zijn zuivere witte hart heeft geopend, ofwel de witte roos zijn bladeren van bovennatuurlijke schoonheid heeft ontvouwd, waardoor hun hart ziek is van heimwee naar het vergeten koninkrijk van onwankelbare vrede, wordt de nieuwe ziel geboren: Harry James Potter. Zijn komst werd voorspeld vanaf het begin. Deze profetie is van toepassing op iedere zoeker, wiens hart is verslagen door het eindeloze lijden, tijdens duizenden wentelingen van het rad van geboorte en dood.

Hij die de macht heeft om de Heer van het Duister te overwinnen nadert... het kind van hen die hem driemaal hebben getrotseerd, geboren aan het einde van de zevende maand...

de Heer van het Duister zal hem aanmerken als zijn gelijke, maar hij zal een kracht bezitten die de Heer van het Duister niet kent... en een van de twee moet sterven door toedoen van de ander, want de een kan niet voortleven als de ander niet dood is...

Uit: *De Orde van de Feniks*, p 646-647

En bij zijn geboorte komt een nieuwe ster op in het Oosten. Het kind krijgt een peetvader: Sirius. Peetvader is in het Engels 'Godfather' Hoe juist!

Om het hele boek te zien, klik [hier](#)